



kleine raak

61ste jaargang

Nr. 11

Augustus 2018

Uitgiftedatum:

13/08/2018

Oplage: 120ex.

Gon-begeleidster!

Kleine Raak sprak met Birgit Verbunt. Werken met gehoorgestoorden en kinderen met autisme lopen als een rode draad door haar professionele leven.



Agenda

26 aug Gezinsfietstocht
8-9 sept Mossel- en Visfestijn

Jerugblik

De tijd vliegt! Nog maar enkele weken geleden stond het KWB café in het teken van zwakke weggebruiker. In hoeverre kennen wij onze wegcode voldoende om ons veilig door het verkeer te wagen als zwakke weggebruiker? Samen met Willy Stevens instructeur bij het VSV, maakten wij er een leergierige avond, afgesloten met een kleine quiz. Niet iedereen scoorde even goed. Zo zie je maar dat een KWB avond voor ieder van ons interessant is of kan zijn. We zijn dus nooit te oud of te jong om te leren.

Onze jaarlijkse barbecue was zoals ieder jaar uitstekend verzorgd door Hilde, Stefaan en Fons. Het eten was lekker en er was genoeg keus voor iedereen. De thuisblijvers hadden dus weeral ongelijk. In juni kregen we ook de gelegenheid om gedurende 4 maandag-avonden onze petanquekunsten aan te scherpen ten huize Fons. Het kon niet gezelliger zijn, aangename spelers die met veel zwier en lof over hun prestaties kibbelden, precies alsof ze al jaren speelden en het voor een gouden kalf was. Onze dorstige hadden ook al niet te klagen. De petanquebaan lag er steeds piekfijn bij volgens de echte petanquekenners. De kuisvrouw van dienst had haar werk om het grint dat op de tegels terecht kwam netjes op te vegen, dit alles uiteraard om goede punten te halen.

De maand juli zit er alweer op. Je moet niet langer naar het Zuiden trekken om tropische temperaturen te beleven. Ook augustus is goed ingezet. Het signaal voor KWB Peizegem om zich langzaam op gang te trekken met onze Gezinsfietstocht die doorgaat op 26/8/2018. Iedereen kan vrij starten tussen 12u30 tot 14 uur kan aan "Ons Parochiehuis". Breng zeker e familie en vrienden mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Onderweg zijn er rustpauzes voorzien met versnaperingen en verfrissingen. Meer moet dat niet zijn, dus smeer je ketting en kijk zeker de druk van je banden nog eens na.

Dit jaar eindigt ons werkjaar niet langer in juni maar eind december. Dit houdt ons evenwel niet tegen om op ons gekende concept verder te bouwen. Nog enkele weken en we verwachten jullie weer allemaal of ons eefestijn. Blokkeer alvast 8 en 9 september in jullie agenda. De heerlijkste mosselen werden alvast voor ons opzij gezet. Ook nieuw, vanaf augustus wordt de Kleine Raak om de 2 maanden verspreid. De grote Raak mogn jullie nog iedere maand verwachten in de bus.

Kleine Raak sprak met Birgit

Birgit, stel je kort even voor.

Ik ben Birgit, 47 jaar, getrouwd met Erik en we hebben 2 kinderen: onze dochter Rufan is 13 en onze zoon Askhat 10. Ik ben geboren in Brasschaat en heb er tot mijn 16de school gelopen. Mijn hogere studies ben ik aanvankelijk gestart in Antwerpen, aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool, waar ik een grauaat in logopedie en audiologie behaalde. Vervolgens ben ik naar Leuven gegaan om in dezelfde vakken een licentiaat- en aggregaatsdiploma te halen. Ik zat in Leuven op kot en zoals velen ben ik er "blijven plakken". Ik begon te werken aan het Koninklijk Instituut voor Doven en Blinden in Woluwe en studeerde tijdens die periode tevens verder; zo ben ik nu ook grauaat tolk voor doven. Na een tijdje ging ik echter terug naar Antwerpen om les te geven aan de school waar ik destijds gestudeerd had. Het grappige is eigenlijk dat ik Erik leren kennen heb tijdens een avondje stappen in Leuven, waar ik jaren gewoond had, maar toen toch al weer een tijdje in Antwerpen woonde. Het was op oudejaarsavond van de magische overgang van 1999 naar 2000. Ik heb hem direct wel gezegd dat ik heel graag kinderen wou, en als dat voor hem niet ok was dan stopte het daar (lacht ze). Vermits hij nog thuis woonde is hij snel bij mij komen intrekken. We zijn dan verhuisd naar Machelen om dichterbij ons werk te wonen. Erik werkte in Brussel en ik intussen weer terug in Woluwe als GON-begeleidster (Geïntegreerd Onderwijs-begeleidster) met gehoorgestoorde kinderen en kinderen met autisme. In 2003 zijn we getrouwd.



Je wou absoluut kinderen, die kwamen dan snel?

We zijn inderdaad heel snel aan de adoptieprocedure begonnen. Ik geloof dat het zelfs direct na onze huwelijksreis was. Ik herinner me dat we onze beginseltoestemming ontvangen hebben op de dag dat Erik 30 jaar werd, dat was een heel heftig moment. Je moet weten dat als je wou adopteren je 30 jaar moest zijn, dus vroeger kon het niet hé. (Om een kind te adopteren moest je met vier verschillende instanties contact op-

nemen. Eerst meldde je je aan bij Kind en Gezin, daarna volgde je een voorbereidingscursus en vervolgens ging je naar een evaluatieteam. Dat toetste of je over de vaardigheden beschikte om een buitenlands kind te adopteren, en het bracht advies uit -in de vorm van een gezinsrapport- op basis waarvan men al dan niet een officiële toestemming, de zogenaamde beginseltoestemming kreeg. Met die beginseltoestemming kon je dan naar een erkende adoptiedienst. De beginseltoestemming gold voor 1 kind en moest dus per adoptie herhaald worden. De adoptieprocedure is nu volledig hervormd, de FOD Justitie is bevoegd voor het erkennen en registreren van buitenlandse adopties. Een informatiebrochure kan je hier vinden: https://justitie.belgium.be/sites/default/files/interlandelijke_adoptie.pdf NVDR)

Die hele periode voor de eigenlijke adoptie was een rollercoaster. Tijdens de voorbereidingscursus was het soms wel confronterend maar we zijn toch verder gegaan. Ook het lezen van het "koppelonderzoek" was ja, hoe moet ik het zeggen, raar. Er stond bijvoorbeeld dat

ik heel ontspannen was terwijl de zenuwen eigenlijk door mijn lijf gierden. Ook stond er dat we geen traphekje hadden. Hallo-o, het ging in het beste geval nog zeker 2 jaar duren eer hier een kind zou rondkruipen. Maar goed, we werden goed bevonden als kandidaat adoptieouders. Het zaligste moment is wanneer je een fotootje krijgt van de baby die je kind zal worden, heftig en zo intens! We hebben dan alles voorbereid: de kamer klaargemaakt, herschikt, nog eens herschikt en nog eens. En toen werd de reis een maand uitgesteld wegens vogelgriep.

We waren kapot! In november 2005 zijn we dan Rufan gaan halen in China. Het was een heel leuke reis. Het fijne was ook dat er andere koppels in de groep zaten waarvan sommige al voor een 2de keer hier waren. Ze hadden het reeds meegemaakt en hielpen ons enorm. Om een voorbeeld te geven: Rufan had honger en ik wou haar melk klaarmaken. Ik was echter zó zenuwachtig dat de doos uit mijn handen viel en het poeder door de kamer vloog. 3 jaar later zijn we dan naar Kazachstan gereisd en hebben daar gedurende 7 weken kunnen kennismaken met Askhat alvorens we hem naar België mochten meenemen. De procedures in de verschillende landen zijn dan ook heel uiteenlopend.

Weet je, de adoptie wordt door alle instanties allemaal goed voorbereid, maar de reis zelf was heel heftig, je wist niets hé. We werden bijvoorbeeld de eerste dag met onze baby in een supermarkt gedropt. Daar liepen we allemaal met onze brullende kinderen. En alle Chinezen die constant kritiek hadden, dat we de meisjes niet warm genoeg aankleedden. De reis naar Kazachstan was rustiger, we waren daar alleen als gezin.

Hoe hebben jullie de keuze gemaakt voor China en Kazachstan?

China was eigenlijk direct duidelijk, maar toen we aan de 2de adoptie begonnen werd China moeilijker. Wachttijden van 5 jaar waren geen uitzondering en we wilden dat de leeftijden van onze kinderen niet te ver uiteen lagen. Toen hoorden we dat er een nieuw kanaal opgestart werd, Kazachstan. Vermits ons dossier al klaar was is het redelijk snel gegaan, in 2008 waren we daar. Beide kinderen hebben ook wel een beetje dezelfde etniciteit. Toch vindt Askhat het niet leuk wanneer mensen denken dat hij Chinees is, hij is fier een Kazach te zijn.

Zijn jullie al eens teruggegaan?

Ja, toen Rufan 2,5 jaar was wou ze terug naar het “landje waar mijn mama woont”. We hebben dan een prachtige rootsreis gemaakt. Daarna zijn we naar een infoavond van de VAG (Vereniging voor Adoptiekind en Gezin) geweest in verband met rootsreizen en het zoeken naar de biologische ouders want daar wisten we eigenlijk niets over. Samen met een gespecialiseerd reisbureau, opgericht door 2 adoptiemama's, zijn we dan op zoek gegaan. Dat was heftig, intens, emotioneel! China is echt veel veranderd. Toen we er 4 jaar geleden waren werden we steeds bekeken, vorig jaar was dat al volledig anders, je voelt je niet meer aangestaard. Rufan haar DNA staat intussen ook in een database, ze heeft in kranten gestaan, in magazines en is zelfs op TV geweest. Ter plaatse werden we geholpen door een “searcher”, die het zo dapper vond wat wij, maar vooral Rufan, deden. We zijn dus actief op zoek naar haar geboortouders, het is een naald in een hooiberg maar je weet nooit hé. Bij Askhat ligt het anders, hij heeft daar geen zin in. En dat hoeft ook niet hé, de keuze ligt bij het kind. Maar Kazachstan is een prachtig land, met canyons die niet moeten onderdoen voor die in de Verenigde Staten. Alleen staat het toerisme daar niet in zijn kinderschoenen maar in zijn babyschoenen. Om een voorbeeld te geven, aan de ingang van een prachtige canyon staan ocharmen 5 parkeerplaatsjes.

Hoe zijn jullie eigenlijk in Peizegem terecht gekomen?

Dat is eigenlijk toevallig gebeurd. Ik had namelijk nog een BaNaba (bachelor na bachelor) opleiding gevolgd in zorgverbreding en remediërend leren en zo kwam ik als student in het Montesorrischooltje in Oppem. Rufan is daar ook naar de kleuterschool gegaan. We zochten dus iets in de buurt, Londerzeel, Meise, Opwijk, Merchtem... We vonden dus dit huis in de Nieuwbaan. De eerste keer dat ik er kwam dacht ik, toen we in Merchtem waren, ah, we zijn er. Maar nee het was nog verder. In het begin dacht ik echt zo ver van de autostrade! Maar toevallig kwamen we eens van de andere kant Peizegem ingereeden en dat heeft ons toen echt overtuigd, zo dicht bij een bos. En plots voelde het toch zo niet ver meer. Soms moet je iets eens van verschillende invalshoeken bekijken hé. We voelden er ons ook direct thuis. We kenden Jeroen en Saskia, maar wisten niet dat ze hier woonden tot we ze tegenkwamen op de kermis. Saskia heeft Rufan dan direct uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van Raven die dezelfde leeftijd had. Zo had ze al kennisgemaakt met de kinderen bij wie ze in de klas zou gaan zitten. We voelen ons allemaal heel erg thuis hier en niettegenstaande we op latere leeftijd hier komen wonen zijn is ons sociaal leven nu echt hier. Ook Rufan vindt het tof dat iedereen zo dicht bij woont.

En nu ben je op zelfstandig basis begonnen?

Inderdaad! Ik doe nog steeds 60% GON-ondersteuning, voornamelijk als ondersteuner met gehoorgestoorden. Sinds de laatste hervorming is er weer veel veranderd, waardoor ik niet meer met kinderen met autisme kan werken. Ik vond dat zo jammer want ik deed dat echt graag. En ik dacht weet je, ik hang hier een grote sticker aan de venster en ze zullen wel binnenstromen (lacht ze). Nee nee ik begin er zeer rustig mee, enkel op woensdagnamiddag. Ik geef dus anti-begeleiding, het begeleiden van kinderen met autisme. Die kinderen hebben een grote nood aan structuur en meer zicht op het leven. Gedurende 50 minuten werk ik met het kind zelf om daarna ook de ouder(s) er bij te betrekken. Ik geef ook studiebegeleiding aan kinderen die het moeilijker hebben vooral om te leren leren en te leren plannen. Na de krokusvakantie ben ik er mee begonnen en het gaat goed. Hoe het verder gaat evolueren weet ik niet, ik ben nu zelfstandige in bijberoep, zoals gezegd enkel op woensdag. We zien wel. (meer info vind je op haar website: birgitverbunt.be)

Birgit, vul aan voor volgende maand “ de Kleine Raak sprak met ” en waarom?

Ik zie hem heel veel en ik zou graag eens weten wat hij allemaal doet.



KWB Peizegem

MOSSEL EN VISFESTIJN

zaterdag 8 september 2018

vanaf 18u

zondag 9 september 2018

van 11u30 tot 14u30

**Ons Parochiehuis
Peizegem**

**Jumbo mosselen
Vis en scampi
Vol-au-vent**

Kinderporties verkrijgbaar
Ook om mee te nemen





Gezinsfietstocht

Op ZONDAG 26 augustus 2018

Vertrekplaats: "Ons Parochiehuis" Nieuwbaan 69 Peizegem

Vertrek: tussen 12h30 en 14h00

Uitgepilde tocht van ± 25 km.

Landelijke wegen

Onderweg
word je verrast
met versnape-
ringen en een
streekbiertje

Met
fotowedstrijd en
mooie prijzen

Vrije deelname voor
iedereen aan een
democratische prijs

U komt
toch ook ?



Iedere deelnemer
krijgt een prijs

Een documentaire die gaat lopen met de Gouden Beer op de Berlinale, deze primeur was weggelegd voor Fuocoammare van Gianfranco Rosi. Een terechte winnaar die het relevante thema van de vluchtelingen op geheel eigen wijze heel dichtbij brengt.

Juryvoorzitter Meryl Streep sprak van een 'belangrijke, visionaire en noodzakelijke film' en ook de pers is unaniem lovend over deze documentaire die het verhaal vertelt van Lampedusa, het kleine Italiaanse eiland dat middenin de storm van de vluchtelingencrisis zit. Eén van de eilandbewoners is de 12-jarige Samuele. Zoals alle jongens van zijn leeftijd wil hij zich amuseren en wat rondhangen in de haven. Maar zijn eiland is niet zoals de andere eilanden. Lampedusa is de bestemming geworden van de vele vluchtelingen, wiens reis vaak eindigt in een verdrinkingsdood voor de kust. Iedere dag zijn de eilandbewoners getuige van één van de grootste menselijke tragedies van onze tijd. En vreemd genoeg gaat ondertussen het gewone leven ook zijn gang op het eiland. Want zelfs op een kleine plek als Lampedusa kunnen 2 werelden naast elkaar bestaan.

Rosi verbleef 1,5 jaar op het eiland en stelt het verhaal van de vluchtelingen naast het verhaal van de lokale bewoners. Het is niet enkel tragedie en verschrikking, er is ook medeleven en gewoon verder leven. Rosi stond eerder al op Docville met 'El Sicario, Room 164', een spraakmakende documentaire over een huurmoordenaar, en met 'Sacro Gra', een film waarmee hij de Gouden Leeuw won op het Filmfestival van Venetië.



KWB Filmavond: **Fuocoammare**

Woensdag 10 oktober om 20u

In "Ons Parochiehuis" Peizegem

Inkom: **gratis**

Iedereen welkom!

Regie: Gianfranco Rosi

Duur: 109 minuten



Win deze maand een verrassing.

Breng de letters uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar het trefwoord (vakje met nr. 1 is de eerste letter, ...) en **bezorg het trefwoord vóór vrijdag 22 juni 2018** in de bus bij een bestuurslid, **of mail** het naar: stefanvandenvenster@scarlet.be. Je kan ook op **onze website** terecht: <http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak>

Vergeet je naam en adres niet te vermelden!

HORIZONTAAL :

1. Vroege ochtendwandeling – Deel van een geweer.
2. Smeermiddel – Scheepstuig – Daar.
3. Barium – Opsomming – Vervelende.
4. Kledingstuk – Indisch palmriet.
5. Loopvogel – Meetkundig lichaam – Zijrivier van de Demer.
6. Kuur, nuk – Voegwoord – Portugese kustplaats.
7. Landcode van Servië – Foto in raamwerkje – Pratende vogel.
8. Bep. soort wetenschappelijk onderzoek.
9. Oud-IJslands proza – Afdekking – Loot.
10. Kippenlegselsel – Engels bier – Goedig mens – Ruimtelijke Ordening.
11. Begrip – Gravure – Kunstschaatsoefening.
12. Benedenwindse zijde – Vleesgerecht – Bureau.
13. Kostbaar gesteente – Vechtsportbeoefenaar.

VERTICAAL :

1. Teerling.
2. Noodsignaal – Plant uit de vlasfamilie.
3. Ajuin – Bakje voor oogwassing – Duur, periode.
4. Indertijd – Flikkerende vlam.
5. Keurmerk – Wereldkunsttaal – Onderricht.
6. Geslacht, soort – Niet ziende – Aankomend.
7. Inleidend muziekje – Gravin van Holland – Baskische afscheidingsbeweging.
8. Paardenkracht – Spaanse kreet – Vogel.
9. Balt – Noorderbreedte – Verenigde Staten.
10. Halsboord – Lastdier – Deuteronomium.
11. Soort tuinplant – Chinees in Indië.
12. Grijs gesteente – Tantalium – Bewoner van Etrurië.
13. Populaire keizersnaam – Soort walvis.

Weerbericht Lily - Juni rozenmaand

- ◇ De dagen lengten tot 21 juni met 2 minuten.
- ◇ Gemiddelde neerslaghoeveelheid: 77,6 mm en dat op 10,5 neerslagdagen.
- ◇ Tijdens de maand juni kennen we de langste dagen van het jaar.
- ◇ De zon schijnt in juni gemiddeld 180 uur.
- ◇ Juni nat en koud het hele jaar ellende brouwt.
- ◇ In juni dondergevaar betekent een vruchtbaar jaar.
- ◇ Als het koud en nat in juni is dan is de rest van het jaar ook mis.
- ◇ In juni weinig regen voorspelt een grote zegen
- ◇ Juni, regen is Gods zegen, komt de zonnenschijn erbij, dan maakt hij boer en stadslui blij.
- ◇ Niet te koel, niet te zwoel, niet te nat en niet te droog, juni vult de schuren hoog.

KWB Peizegem bestuur

Julien Robberechts, Brusselmanstraat 80, Buggenhout, 052/34.22.98

julien.robberrechts@telenet.be

Fons De Potter, de Heide 68, Peizegem, 052/37.15.57

a.depotter@telenet.be

Marc Van Herp, Peizegemstraat 28, Peizegem, 052/37.07.54

vanherpmarc@gmail.com

Francois Horio, Middelstraat 74, Peizegem, 052/37.05.15

horiofrancois@skynet.be

Stefan Van de Venster, Lentepark 18, Buggenhout, 052/33.76.05

stefanvandenvenster@scarlet.be

Luc De Dobbeleer, Huibout 41, Peizegem, 052/37.46.60

lucdd1963@gmail.com

Hubert Vrijders, Kouter 102, Peizegem, 052/37.35.16

hubert.vrijders@skynet.be

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10

jguns@telenet.be

Ook hard nodig

Beheer ledenbestand

Stefan Van de Venster

Financiën en verzekeringen

Hubert Vrijders

Lokaal, materiaal, T-shirts

François Horio

Website (www.kwbpeizegem.be)

Tijs Van De Venster, Johan Guns

Kleine Raak

Redactie: Johan Guns, Kaat Vanhoucke en Marc Mertens

Distributie: Marc Van Herp

En natuurlijk de vele helpers in de werkgroepen

Badminton op maandag om 20u30 in de sporthal van de tuinbouwschool

Fietsen op zondag om 10u aan ons Parochiehuis Peizegem

Oplossing kruiswoord 264

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	V	R	A	A	T		V	O	S	S	E	N	D	
2	I		I	S	U	Z	U		E	L	E	A		
3	O	A	S		B	R	I	L	L	A	N	T	E	
4	O	N	E	R	A		L	A	Z	A	R	U	S	
5	L	A	M	A		N	B	R		K	U	R		
6		C	O	N	S	E	R	V	A	T	I	E	F	
7	T	O	N		T	R	O	E	L		T	N	O	
8	I	N	T	R	E	D	E		M	E	E		N	
9	S	D		E	R		D	I	J		T	R	U	C
10	A	A	S		E	G		K	I	M		R	E	
11	N		T	O	O	R	N		N	A	D	I	R	
12	E	R	O	M		O	E	K	R	A	I	N	E	
13		K	A	A	P	S	E	W	O	L	K	E	N	

Het sleutelwoord van de maand mei was: **PINKSTERBLOEM**

De prijs wordt door de wijkmeester bezorgd aan Goedele Thomas.

Proficiat!